

Inleiding

Ik wens u allen goede dagen toe. Dagen vol waardevolle momenten met uw dierbaren. Ik wens u veilige dagen toe met veel plezier en momenten vol verwondering. Ik wens u gezonde dagen toe en een periode van rust, aandacht voor elkaar, liefde en geluk. Ik wens u tenslotte Gods zegen toe, deze laatste dagen van 2021 en geheel 2022!

Hartelijke groet, ook namens het team,

Jan Limbeck

Activiteiten

december

25-7 jan Kerstvakantie

Januari

17 – 28 Cito toetsweek

24 – 28 Kerk en school

26 Opening voorleesdagen

Liederen voor de maand december

Onderbouw

Bovenbouw

Ik neem even de tijd
Liederen kerst

In neem even de tijd
Liederen kerst

Verjaardagen

December

19	Niels	(4)
20	Dave	(5/6)
22	Luca	(3)
24	Kirsten	(7)
26	David	(2/3)
28	Loïs	(5/6)
29	Emma	(2)
29	Tobias	(7)
30	Lana	(1/2)

Januari

2	Levi	(2/3)
4	Finn	(5/6)
5	Joëlle	(7)
6	Sanne	(2)
8	Tim	(2/3)
9	Danique	(2/3)
11	Timo	(2/3)
11	Mathilde	(4)
12	Safira	(3)
14	Loyce	(5/6)

Kerstgedachten...

Een sneeuwwitte kerst, een rijk versierde boom, stijlvolle kerstaccessoires, cadeautjes mooi verpakt en niet te vergeten, mooie kersthits op de achtergrond. Een feest van gezellig samenzijn en lekker eten. Samen bij het haardvuur, spelletjes doen, een film kijken, genieten van de welverdiende rust. Even op adem komen van een poos hard werken.

Als u dit stukje leest voelt u vast een 'maar...' aankomen. Eerst wordt er een heerlijk, gezellig beeld gecreëerd en dan komt die onvermijdelijke 'maar...' Calvinistisch chagrijn zou je het kunnen noemen. Van die mensen die altijd maar weer het feestje willen verpesten, de moraalridder uit willen hangen. Laat dat toch eens gewoon zitten en geniet van een gezellig en sfeervol feest, dat zou u kunnen denken.

Ja, dat zouden we kunnen doen, we doen de gezellige luikjes van ons rijk gedecoreerde kersthuis dicht en kruipen lekker warm rond de open haard en doen net of de wereld daarbuiten even niet bestaat. We nemen een hap van ons heerlijk kerstdiner en doen net of er geen honger bestaat. We maken ons tijdens het eten wellicht meer zorgen over de kilo's die we er in januari weer af moeten sporten, dan dat we aan de vluchtelingen overal in de wereld met weinig of geen eten, denken. Laten we tijdens het uitpakken van de cadeautjes maar niet denken aan de hoeveelheid afval die wij produceren en de hoeveelheid grondstoffen die we opmaken. Niet aan denken, gewoon genieten! Daar gaat het tenslotte om, genieten! Je leeft uiteindelijk maar één keer, je moet er uithalen wat erin zit!

Terwijl ik dit opschrijf, schiet mij de volgende tekst te binnen:

Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde: mot en roest vreten ze weg en dieven breken in om ze te stelen.

Verzamel schatten in de hemel, daar vreten mot noch roest ze weg, daar breken geen dieven in om ze te stelen.

Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. (Mattheüs 6 : 19-21)

Ben je op dit leven gericht, of wil je groter denken? Dat kun je op meerdere manieren opvatten. Geloof je dat je verantwoordelijkheid hoort te nemen voor de wereld om je heen? Voel je je verplicht om goed voor deze aarde en haar bewoners te zorgen? Waarschijnlijk zullen er veel mensen zijn die dat zo zien, gelukkig maar!

De schrijver van dit stukje Bijbeltekst gaat nog een stapje verder. Hij heeft dit opgeschreven omdat hij van mening was, dat het niet ophoudt bij het leven hier op aarde. Hij geloofde in een werkelijkheid die niet stopt bij de dood. Volgens Mattheüs is het beter om een schat in de hemel te hebben, omdat dan ook je hart veilig is voor mot, roest en dieven. Gericht zijn op een leven dat niet stopt als je de laatste adem uitblaast kan je helpen om te zien wat echt belangrijk is in je leven. Hoe kun je dan schatten verzamelen in de hemel? In onderstaande tekst staat het heel mooi.

Dan zal de Koning zeggen: Mijn Vader heeft u gezegend. Kom en neem het koninkrijk in ontvangst dat voor u bestemd is vanaf de schepping van de wereld. Want ik had honger en u gaf mij te eten, ik had dorst en u gaf mij te drinken, ik was een vreemdeling en u verleende mij onderdak, ik was naakt en u gaf mij kleding, ik was ziek en u verzorgde mij, ik zat gevangen en u kwam mij bezoeken. (vrije vertaling:) en zij vroegen: Maar wij hebben U helemaal niet gezien, hoe kunnen we dat dan allemaal voor U gedaan hebben? Dan zal de Koning antwoorden: Ik verzeker u: al wat u gedaan hebt voor een van mijn broeders hier, hoe onbelangrijk hij ook was, dat hebt u voor mij gedaan! (Mattheüs 25 : 34 – 40)

Misschien heeft u zich geërgerd, misschien bent u aan het denken gezet, misschien vraagt u zich af waar u uw schatten verzamelt. Ik hoop dat uw kerst meer zal zijn dan een gezellig, warm, cadeautjes- of eetfeest. Verzamel geen aardse, maar hemelse schatten, God gaf de eerste al op dit bijzondere feest: Jezus Christus, de Zoon van God, de redder van alle mensen.

Gezegende dagen!

Kerst op school

De laatste school week hebben we afgesloten met een mooie kerstviering in de groepen. Er werden kerstliederen gezongen, kaarsen aangestoken en het kerstverhaal is voor gelezen. In de middag was er nog tijd voor spelletjes, knutselen en een film. Tussendoor kregen de kinderen warme chocolademelk en een koekje. Al met al een gezellige dag. Ook hebben de kinderen allemaal een kleinigheidje met kerstgroet gehad.

Thuisonderwijs of niet?

Dat is de grote vraag die veel mensen bezig houdt. Wat er ook besloten wordt: het team van De Schaapskooi is er klaar voor. Overall in de school liggen de tasje al klaar. We hopen dat de tasje op maandag de 10^e weer kunnen worden uitgepakt, maar we houden er rekening mee dat de tasje mee naar huis gaan. In dat geval wordt maandag 10 januari de opstartdag van thuisonderwijs. Vanaf 's morgens 9 uur kunnen dan de tasje worden opgehaald. U ontvangt daar in de week voorafgaand aan 10 januari een schema voor, want allemaal tegelijk naar school komen, is niet gewenst. Op 3 januari valt 's avonds de beslissing. U wordt dan uiterlijk 5 januari geïnformeerd over noodopvang en thuisonderwijs. We verzoeken u tot die tijd te wachten met het sturen van berichten en mailtjes. Ook op De Schaapskooi houden we echt even vakantie.

CJG Brussengroep

Graag brengen we jullie op de hoogte over het groepswork binnen het CJG. Voor het voorjaar staan er weer een aantal training gepland, namelijk de Brussengroep, Alles is Anders training en de oudergroep Positief Opvoeden. In de bijlage vindt u meer informatie.

Kerstcommissie Dorpskerk en Vredeskerk

In het kerkblad van de Dorpskerk en de Vredeskerk kun je een mooie kleurplaat voor Kerst vinden. Deze kleurplaat mag je inkleuren en inleveren bij de brievenbussen aan de Ruitersveldweg 13 of aan Populierenhof 7. Dit voor donderdag 23 december 2021. Als je je naam erbij schrijft en in welke kerk je zit, zorgen wij dat jouw tekening in die kerk hangt tijdens de kerstdagen. De kleurplaat is ook te vinden op hervormdwezep.nl of je maakt een andere mooie kerstkleurplaat. Dat mag natuurlijk ook!

Bereikbaarheid

Mocht u de directie willen spreken, kunt u naar bellen naar 038-3760808, of mailen naar directieschaapskooi@deakker.nu.

Wanneer het dringend is en de directie ergens gelijk van op de hoogte moet zijn, kunt u bellen met 06-83012592.

Medezeggenschapsraad

Mocht u agendapunten hebben voor de MR, dan kunt u dit mailen naar: mrschaapskooi@deakker.nu.

Oudergeleding:

Daniëlle Kragt, Dominique Teunissen, Leo Tijssen

Personeelsgeleding:

Joan Kroese, Linda de Haan, Corrie Meulenberg

